

Vlaamse overheid

Brussel, 1 april 2014

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

De Vlaamse regering heeft op mijn voorstel beslist dat het geplande mega-shoppingcenter Uplace in Machelen er uiteindelijk niet komt. In de plaats komt een megamoskee met twee minaretten, een koranschool en een islamitisch cultureel centrum.

Het hele complex wordt groter dan de Bait-ul-Futuh-moskee in Londen. Het zal plaats bieden voor 15.000 gelovigen, en wordt daarmee de grootste moskee in West-Europa. Het spreekt voor zich dat dit ambitieuze project zal kunnen rekenen op de nodige subsidies van de Vlaamse overheid.

Brussel is de hoofdstad van de islam in Europa, maar beschikt nog niet over een moskee die de omvang, de uitstraling en het prestige van de islamitische gemeenschap in onze hoofdstad weerspiegelt.

Deze leemte kunnen we opvullen in Machelen. Zo beklemtonen we de verbondenheid tussen Brussel en de Rand. We reiken de hand aan onze mohammedaanse medeburgers, die ook in Vlaams-Brabant steeds talrijker worden. Met name in Vilvoorde zullen de vele jongeren die zich nu actief inzetten voor de Jihad in Syrië, hun engagement verder kunnen zetten in de werking van de megamoskee.

Ootmoedig moeten we bekennen dat de Vlaamse regering zich vergaloppeerd heeft met het Uplace-dossier. Een dergelijk reusachtig shoppingcenter zou het fileprobleem op de Ring alleen maar verergeren. Dankzij de keuze voor een grote moskee zullen de bijkomende fileproblemen op de Ring voornamelijk beperkt worden tot vrijdag, in plaats van elke dag van de week. Het vrijdaggebed is voor onze islamitische medevlamingen immers de belangrijkste wekelijkse gebeurtenis.

Het hele dossier is bijna rond. Mijn administratie onderhandelt nog over enkele details, zoals de sterkte en reikwijdte van de luidsprekers waarmee de gelovigen tot het gebed zullen opgeroepen worden. Het is de bedoeling dat de moskee plechtig geopend wordt op 1 april 2016.

Met dit initiatief zetten we Vlaams-Brabant op de kaart. Ik verheug me dan ook bij voorbaat over uw enthousiasme.



Hoogachtend,



Geert Bourgeois,
Minister voor Inburgering en de Vlaamse Rand