



April 2012 • Ver. uitg.: H.Goyvaerts, Tervuursevest 13 b1, 3001 Heverlee (Leuven)

Vrijheid of islam?
Durven kiezen!



www.vrouwentegenislamisering.be

Lees pag. 5



Lees pag. 8

Nieuws uit de provincieraad

Lees pag. 3

Uw auto als melkkoe van de staat

Lees pag. 7

Sociaal-Economisch
VLAAMS BELANG
Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs

Lees pag. 4



Willy Smout, Lijsttrekker Provincieraad

Als enige echte volkspartij zal het Vlaams Belang bij de komende verkiezingen volop de kaart trekken voor een leefbaar en veilig Landen. We willen komaf maken met de prestigeprojecten, overdreven uitgaven en nutteloze kosten. We willen een Vlaamse stad op mensenmaat.

■ Met de kracht van onze overtuiging

Naarmate de verkiezingsdatum dichterbij komt, zullen onze politieke tegenstanders opnieuw verwoede pogingen ondernemen om het Vlaams Belang in het verdomhoekje te duwen. Als je de traditionele partijen zo hoort, overleeft het Vlaams Belang dankzij de verontwaardiging of ontevredenheid van de mensen.

Wij spreken niet tegen dat er nogal wat verontwaardiging of ongenoegen leeft onder de bevolking. De vraag is of het Vlaams Belang daarvoor met de vinger moet worden gewezen? Het volstaat om er op te wijzen dat het Vlaams Belang nergens deel uitmaakt van een bestuursmeerderheid. Het zijn immers wel SP.A, CD&V en Open VLD die in de afgelopen jaren de lakens hebben uitgedeeld en het beleid hebben gevoerd. Maar blijkbaar slaat hun beleid niet echt aan. Dan mag men toch niet verbaasd zijn dat vele kiezers hun hoop op het Vlaams Belang stellen.

Intussen verkopen onze politieke tegenstrevers het vel van de beer al, nog voordat de kiezer heeft kunnen spreken. SP.A, CD&V en Open VLD stellen de coalities vandaag al samen en verdelen de mandaten en schepenambten al onder elkaar. Men is dus zelfs niet eens in die kiezer geïnteresseerd. Op dezelfde manier belooft de N-VA trouwens de ambten en de voordelen aan overlopers. "En passant" wordt al uitgegaan van een "weggeveegd Vlaams Belang".

Laat ons duidelijk zijn: wij gaan ons niet laten wegvegen. Wij gaan ons programma, dat uniek is omdat velen het proberen te kopiëren in een softe variant, als kern van onze politieke actie nemen. Wij hebben geen excuusmoslims of andere "verruimingskandidaten" nodig op onze lijsten, om godweet welke doelgroep te verleiden. Het Vlaams Belang gaat met de kracht van zijn overtuiging naar de kiezer.

Waarom dan Vlaams Belang stemmen? Heel eenvoudig omdat het in het belang van alle Vlamingen is. Arm of rijk, jong of oud. Het Vlaams Belang is bovendien geen klasse- of standenpartij, maar de enige echte volkspartij. Het Vlaams Belang trekt dan ook volop de kaart van een leefbare en veilige gemeente en dat wordt ook onze inzet voor de toekomst.



Nico Creces
Voorzitter Regio Leuven

■ 1 op 3

We weten het allemaal, doch het blijft een taboe. De gevangenisbevolking vreemdtd verder. Meer dan de helft is van vreemde origine en bovendien is één op drie gevangenen illegaal. Een overheidsonderzoek naar afkomst en crimineel gedrag dringt zich dan ook hoe langer hoe meer op. Zo is in Nederland de etnische registratie reeds geruime tijd ingeburgerd. Op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe antwoordde minister Turtelboom dat zoiets bij ons niet aan de orde is, gezien "het om een gevoelig thema gaat dat bepaalde vooroordelen wel eens zou kunnen bevestigen".

Kortom, we weten het wel maar we zwijgen erover. U kan erop rekenen dat het Vlaams Belang dat alvast níét zal doen.

GEMEENTERAAD



Albert Gilles
Tel 02 759 37 86
Brouwerijstraat, 7/5
3070 Kortenberg
bertgilles@hotmail.com



Christine De Winter
Tel 02 759 66 79
Blockmansstraat, 53/4
3070 Kortenberg
Christine_de_winter@hotmail.com



Richard Donny
Tel 02 759 89 97
Dorpsstraat, 27
3078 Meerbeek

PROVINCIERAAD



Gust Herckens
011 69 62 50
gust.herckens@skynet.be

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS



Hagen Goyvaerts
Tel 0497 28 04 34
hagen.goyvaerts@dekamer.be
www.hagengoyvaerts.org

VLAAMS PARLEMENT



Felix Strackx
Tel 0495 484 437
felix.strackx@vlaamsparlement.be



Wim Van Dijk
0475 703 286
wim.vandijk@vlaamsparlement.be
www.wimvandijk.be



Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de festivalweide Rock Werchter

Op de provincieraad van 14 februari jl. maakten we heel wat kritische bedenkingen en stelde we pertinente vragen aan de deputatie over de mogelijke uitbreiding van de festivalweide van Rock Werchter.

Hoe groot is de kans dat het festival alsnog richting Limburg vertrekt? Gaan we 2,5 ha bomen laten kappen om daarna vast te stellen dat het festival van VLD-er en organisator Schuermans toch weggaat?

Het Vlaams Belang pleit er in elk geval voor dat er stevige waarborgen zouden worden gevraagd aan Live Nation, dat in de voorbije jaren haar verplichtingen (o.a. het inrichten van een landschapspark) duidelijk niet was nagekomen. Pas in april zou die samenwerkingsovereenkomst kunnen worden voorgesteld op de provincieraad. Waarom kon dat niet gelijktijdig met het uitvoeringsplan gebeuren? We willen Rock Werchter wel graag in onze provincie houden, maar we zijn niet bereid ons daarvoor te laten chanteren.

Rock Werchter is een meerwaarde voor de regio, maar niet ten allen prijze!

CD&V-N-VA, SPA en VLD voeren kiespropaganda op uw kosten!

In de laatste editie van de provinciale krant "De Vlaamse Brabander" kregen

de zes gedeputeerden zomaar eventjes vijf bladzijden om zichzelf en hun realisaties in het zonnetje te zetten. Zoïets druist regelrecht in tegen de omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse aangelegenheden, Geert Bourgeois. In die omzendbrief staat duidelijk dat alle gemeente- en provinciebesturen zich in een verkiezingsjaar terughoudend moeten opstellen in hun publicaties.

Maar de deputatie gooide juist alle propagandaregisters open en toen Jan Laeremans daarover vragen stelde op de provincieraad, liet gedeputeerde Olbrechts (CD&V) verstaan dat de deputatie zichzelf énkél in de sperperiode (dus vanaf 14 juli aanstaande) beperkingen zou opleggen.

Het Vlaams Belang stelde voor dat de kostprijs voor deze sluikreclame (zo'n kleine 19.000 euro) zou doorgefactureerd worden aan de bevoordeelde partijen. Dit werd door de deputatie gewegruïfd. Het Vlaams Belang diende dan maar klacht in bij de minister. Benieuwd of Geert Bourgeois zal durven optreden!

Weg met de provincies?

Van de interne staatshervorming met een geplande halvering van de provincies tot enkel de "grondgebonden" taken zoals bv. ruimtelijke ordening en leefmilieu is niet veel in huis gekomen. CD&V, SPA en VLD lobbyden zo lang tot ze N-VA-minister Bourgeois dwongen om ook de persoonsgebonden taken (bv. welzijn, onderwijs, cultuur) gedeeltelijk te laten behouden.

De enige afslankoperatie die er met zekerheid zal komen is een daling van het aantal provincieraadsleden, van 84 naar 72. Dat kan men moeilijk een grondige hervorming noemen.

Het Vlaams Belang blijft het provinciale bestuursniveau in vraag stellen, maar zolang het bestaat, moet het ook deskundig en zuinig bestuurd worden.

2006-2012: Vlaams Belang liet van zich horen!

De afgelopen jaren was het Vlaams Belang met 15 verkozenen de actiefste fractie in de provincieraad. We wogen vanuit de oppositie wel degelijk op het beleid!

- Verhoogde veiligheid in de recreatiedomeinen, o.a. door een verdubbeling van de tarieven voor niet-Vlaams-Brabanders en strengere reglementen.
- Verhoogde tarieven voor de gebruikers van de doortrekkersterreinen. Voor verblijf, water, energie en afval moeten de woonwagenbewoners de kostprijs betalen zoals elke burger.
- Keer op keer bleven we hameren op de problematiek van de toenemende verfransing en het francofone imperialisme in de Vlaamse rand rond Brussel; de meerderheidspartijen (inclusief N-VA) durfden echter nooit voor een doortastend Vlaams beleid kiezen en gaven zelfs applaus voor de Vlaamse toegevingen aan Di Rupo.
- We verzetten ons als énjige partij tegen subsidies aan moskeeën en tegen maffe multikul-initiatieven.
- Uiteraard lieten we fel protest horen wanneer er geld over de balk werd gegooïd en namen we het machtsmisbruik van het college stevig op de korrel.



Willy Smout
Lijsttrekker Provincieraad
District Leuven

■ Vlaamse regering helpt Vlaams-Brabant verfransen

U heeft ongetwijfeld al gehoord over het mega-winkelcentrum in Machelen aan de ring rond Brussel. Een winkelcentrum dat minstens 3 keer zo groot wordt als het Wijnegem winkelcentrum. De Vlaamse regering van CD&V, N-VA en Sp.a heeft voor het megalomane U Place project een bouwvergunning afgeleverd. Dit supergroot winkelcentrum is wel degelijk een bedreiging voor de leefbaarheid van Vlaams-Brabant omdat het voor vele omliggende steden en gemeenten (tot Leuven toe) een impact zal hebben op de lokale middenstand

die hun klanten richting Machelen zullen zien vertrekken.

Vermits het winkelcentrum in Machelen op de grens met Brussel en Vlaams-Brabant komt te liggen zal dit ongetwijfeld ook Franstalig publiek aantrekken. We weten uit ervaring wat daar de gevolgen van zijn in de Rand rond Brussel. Bovendien zal de Vlaamse regering ook 60 miljoen euro investeren in weginfrastructuur om een vlotte verbinding met de Noorderring rond Brussel te maken. Alsof we in Vlaams-Brabant nog niet

genoeg in de file staan!

Voor het Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar. De Vlaamse Regering zou beter de kaart trekken van de Vlaamse lokale middenstand door de winkeliers in de steden en gemeenten een hart onder de riem steken in plaats van de handlangers te zijn van de megalomane vastgoedmakelaars. Dat zou in deze tijden van crisis een positief signaal kunnen zijn. Maar Kris Peeters (CD&V) en Philip Muyters (N-VA) denken er blijkbaar anders over.

■ Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs

Meer mensen langer aan het werk om de duurzaamheid van onze sociaal model te garanderen. Dat is de uitdaging die ons de komende jaren te wachten staat.

Daarom stelde het Vlaams Belang een vernieuwd sociaal-economisch programma voor. De sociaal-economische kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is zo groot geworden dat een federaal beleid gedoemd is om te falen. Ondanks de op til staande 'historische staatsvorming' ontbreekt het de gewesten aan elke vorm van bevoegdheid om een eigen beleid te voeren, gericht op de eigen noden en troeven. Het mag dus niet verwonderen dat België en dus ook Vlaanderen in nagenoeg alle socio-economische internationale rangschikkingen achteruit boert. De veel te hoge loonkost jaagt onze bedrijven richting Oost-Europese lageloonlanden met een stijgende werkloosheid tot gevolg. Door zijn hoge productiviteit en werkzaamheidsgraad heeft Vlaanderen nochtans de troeven in handen om opnieuw tot de economische wereldtop te behoren en de beste garantie om de welvaart en het welzijn voor alle Vlamingen te garanderen. Enkel een drastische ommezwaai en dus de overdracht van alle relevante bevoegdheden kan hiervoor zorgen. Maar zoals u weet stuit dit telkens op een Franstalig njet. Vlaamse onafhankelijkheid is dan ook niet langer een te nemen politieke optie, het is een economische noodzaak.

SMS "sociaal" + naam en adres naar 3111 en u ontvangt het programma GRATIS.

(0,50 euro per sms)



■ SP.a-ers op belastingbrief?!

SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de achterzijde van het aanslagbiljet voor de belastingen foto's plaatsen van de bestuurders van de Belgische banken. "Dan weten de mensen waarom ze zoveel belastingen moeten betalen." Dat klinkt leuk, maar klopt niet helemaal. De hoge belastingdruk is niet alleen de schuld van de bankiers, maar vooral van de traditionele partijen.

500.000 euro per jaar

Maar het wilde idee van Tobback opent wel heel wat mogelijkheden. Misschien moet er ook een foto bij van de socialistische spoorbazen? Die verdienen elk zo'n 500.000 euro per jaar en de spoorwegen draaien nog altijd vierkant. Ook al krijgt de NMBS jaarlijks

3 miljard euro belastinggeld. En kan er op de elektriciteitsfactuur een foto van Freya Van den Bossche? Liefst in een rood kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor zorgde dat elektriciteit hier een luxeproduct is geworden...



■ Belastingverhogingen: Vlamingen betalen de rekening

Terwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn.

U had er misschien nog niet bij stilgestaan, maar de kans is groot dat u momenteel voor de staat aan het werken bent. Als gevolg van de torenhoge lasten op arbeid werken we met z'n allen de eerste zeven maanden van het jaar voor de Belgische staat. De regering-Di Rupo laat het alvast niet aan haar hart komen en snijdt nóg dieper in het Vlaamse vel. Zo komen er een vermindering van de aftrek van pensioen- en woonsparen, een BTW-verhoging op betaaltelevisie,

extra accijnzen op tabak en alcohol en een daling van de aftrek op kinderopvang.

Uit cijfers van de Federale Overheid blijkt dat vooral de Vlamingen het gelag zullen moeten betalen. Meer dan twee derde van de besparingsmaatregelen zijn voor Vlaanderen, terwijl Brussel en Wallonië steeds meer geld krijgen.

Wie zei er ook weer dat er geen nieuwe belastingen zouden komen?





■ Salduz-wet: Criminelen in de watten gelegd

De nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.

Zeggen dat dit land een uiterst laks veiligheids- en Justitiebeleid kent, is een open deur intrappen. Ook in het regeerakkoord van Di Rupo I blijft de straffeloosheid behouden. Effectieve straffen zijn eerder uitzondering dan regel en gevangenisstraffen tot drie jaar worden in de praktijk niet uitgezeten. Ook is er nog steeds geen daadwerkelijk jeugdsanctierecht en blijft ook het vrijlatingsbeleid, waarbij de wet-Lejeune bepaalt dat veroordeelden na één derde van hun straf kunnen worden vrijgelaten, ultralaks.

Afscheidnemd magistraat Freddy Troch trad ons alvast bij door te verklaren dat hij zich grote zorgen maakte over de positie van de slachtoffers en de burgerlijke partijen. "Door deze wet dreigen zij nog meer te verzwakken tegenover de verdediging" (*De Standaard*, 03.05.2011). Het Vlaams Belang was trouwens de enige partij die de bui al zag hangen en tegen de wet stemde in het parlement.



In Brussel mag alles

De invoering van de Salduz-wet werd al snel gevolgd door een omzendbrief van het Brussels parket, waarin een lijst wordt opgesteld van misdrijven waarvoor verdachten niet langer verhoord moeten worden. Diefstallen met inbraak, autodiefstallen, bedreigingen, geweld tegen politie, drugsbezit... Het hoort allemaal thuis in het lijstje van zogenaamde 'kleine' misdrijven die niet meer leiden tot een onmiddellijk verhoor. Verdachten mogen na identificatie doodleuk naar huis. Of zoals gerechtsjournalist José Masschelin het verwoordt: "Je moet in Brussel al haast een moord of een aanslag plegen om nog van je vrijheid beroofd te worden" (*Het Laatste Nieuws*, 04.01.12). Zo hoort u het ook eens van een ander.

VRIJHEID OF ISLAM? DURVEN KIEZEN

Hoofddoeken en kledijvoorschriften, juridische discriminatie en maatschappelijke marginalisering... De islam vernedert en onderdrukt vrouwen.



Het boek 'Hoer noch sla-
vin - vrouwen en islam'
is een aanklacht tegen
de vrouwonvriendelijke islam. Vrouwen zijn overigens het eerste en belangrijkste slachtoffer van de toenemende islamisering.

'Vrouwen tegen islamisering' wil een dam opwerpen tegen de radicale islam. Als Vlaamse vrouwen moeten we durven kiezen: "Vrijheid of islam!"



BESTEL het boek via SMS

SMS "Anke" + naam en adres naar 3111 en u ontvangt het boek "HOER NOCH SLAVIN".

Prijs: 15 euro (+ verzendingkosten 3,05 euro)

(0,50 euro per sms)



Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen

Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdringen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het Vlaams Belang eist:

- Nultolerantie, ook voor "kleine" criminaliteit.
- Extra ondersteuning en mankracht voor politie en magistratuur.
- Afschaffing Wet-Lejeune: effectieve uitvoering van opgelegde straffen.
- Invoering van snelrecht en een kordaat jeugdsanctierecht, naar het voorbeeld van onze buurlanden.
- Een kordate uitwijzingspolitiek voor criminele vreemdelingen.

■ Er is een betere weg

Economische crisis, faillissementen, delocalisatie van industrie, sociale onrust, stakingen, ontslagen werknemers,.... Het gaat duidelijk niet goed met dit land. En ondertussen is de regering-Di Rupo I aangetreden die van plan is om het Belgisch record belastingdruk nog scherper te stellen.



De traditionele partijen, met de socialisten op kop, schreeuwen moord en brand over de bankencrisis en het wilde kapitalisme. Ze vertellen er niet bij dat hun jarenlange politiek geknoei de Vlaamse economie en het maatschappelijk weefsel ongezond heeft gemaakt.

Het is nochtans overbekend dat een economisch model van hoge belastingen en een ontspoorde sociale zekerheid rampzalig is voor onze samenleving. Het zuigt de levenskracht maar ook de veerkracht uit de economie. Als daar een globale economische crisis bovenop komt, dreigt dit land de dieperik in te gaan en het Akropolis aan de Noordzee te worden.

Verwevenheid tussen politiek en banken

De belastingbetaler mag ondertussen wel

opdraaien voor het grootste financiële schandaal van de afgelopen decennia, met name Dexia. Miljarden euro's heeft de belastingbetaler in de afgelopen jaren opgehoest om Dexia overeind te houden. Dan hebben we het nog niet gehad over het debacle van Ethias en Arco (de bank van de christelijke vakbond). Aan het hoofd van al die zogenaamde privémaatschappijen vinden we sinds jaar en dag de namen van een hele meute politici terug. Denk maar aan de Dehaenes en de Stevaerten van deze wereld. Maar ook aan een zekere Elio Di Rupo die ons nu met belastingen overlaadt. Allemaal leiden ze plots aan geheugenverlies of kiezen ze het hazenpad. Verantwoordelijkheid opnemen is er uiteraard niet bij. De traditionele partijen doen wat ze al zo dikwijls hebben gedaan: de problemen voor zich uitschuiven en de factuur laten betalen door de volgende generatie.

In plaats van de crisis bij de wortel aan te pakken, blijft men maar aanmodderen tot het laatste greintje vitaliteit uit de Vlaamse samenleving is vernietigd.

Gedaan met het politieke eigenbelang

Het Vlaams Belang is niet opgezet met deze gang van zaken. Het huidige vermolmd beleid moet radicaal worden omgegooid als we

niet helemaal in het Belgische moeras willen verzinken. In plaats van het eigenbelang van de politiek moet het volksbelang terug op de eerste plaats komen. Het Vlaams Belang kiest er voor om de veiligheid, de welvaart en het welzijn van het volk opnieuw centraal te stellen. Het Vlaams Belang kiest voor een sociaal en economisch beleid waar de Vlaming niet langer als een citroen wordt uitgeperst. Het is genoeg geweest!

Schoon schip maken

Als sociale volkspartij wil het Vlaams Belang een doortastend beleid voeren. Gedaan met de politieke schijnheiligheid. Onze solidariteit mag niet langer ondergraven worden door een 'OCMW-van-de-wereld'-beleid waarbij asielzoekers en illegalen in de waten worden gelegd en de kwetsbare mensen uit onze eigen samenleving tot armoede en uitsluiting worden veroordeeld.

Vlaanderen moet terug aan de Vlamingen worden gegeven. Vlaanderen verdient opnieuw het respect zoals onze ouders en voorouders het hebben opgebouwd. Het is bijgevolg de hoogste tijd dat we de Belgische constructie verlaten en Vlaanderen terugnemen. Hou dat op 14 oktober aanstaande in uw achterhoofd wanneer u in het stemhokje staat.



Hagen Goyvaerts

Volksvertegenwoordiger
www.hagengoyvaerts.org

■ Fraude en belastingen

De regering-Di Rupo zal trachten honderden miljoenen binnen te halen door de fiscale en sociale fraude aan te pakken. Fraude door bedrijven, door zelfstandigen, door particulieren die wat bijkluissen in het zwart... Iedereen wordt geviseerd. Er is zelfs een speciale staatssecretaris voor aangesteld: **Sp.a-er John Crombez**. Het zal nochtans niet gemakkelijk zijn: fraude is in dit land een nationale sport geworden.

Dat geeft de staatssecretaris zelf toe: "Soms sta je als goedmendend bedrijf voor de keuze: ofwel doe je zoals de concurrentie en pleeg je sociale en fiscale fraude, ofwel dreig je failliet te gaan ... Ik keur fraude niet goed maar ik begrijp wel waarom ze bestaat. Ik ga daar iets aan doen".

Hoogste belastingdruk ter wereld

De vraag is inderdaad: waarom is er fraude? Omdat belastingontduiking loont, tiens. En zoals meneer Crombez terecht zegt, soms zelfs noodzakelijk is. Omdat - en dat is de essentie - de belastingen in dit land VEEL TE HOOG zijn. Op sommige vlakken zelfs de HOOGSTE TER WERELD. In hoofdletters, jawel! De belasting op arbeid is bijvoorbeeld hallucinant. Iedere loontrekende houdt slechts de helft van zijn zuurverdiende centjes over.

■ Nieuwe BIV viseert auto van kleine man!

Wij zijn nooit fan geweest van de Belasting op de Inverkeersstelling (BIV). Het was immers een ordinaire luxetaks, alsof auto's al niet genoeg de melkkoe van de staat zijn. BTW, verkeersbelasting en torenhoge taksen en accijnzen... het zou toch moeten volstaan, vindt u niet?



Maar het oude systeem had één voordeel: het was tenminste duidelijk. In één oogopslag kon u zien in welke van de zeven schalen uw auto viel en wat het zou kosten. De meeste kleine en middelgrote auto's vielen in de twee laagste schalen van 61,50 of 123 euro. In de vijf hogere schalen zaten de zwaardere en meer vermogende motoren, zeg maar de duurdere auto's.

Maar in plaats van hem af te schaffen wou de CD&V-SPA-N-VA-meerderheid kost wat kost de BIV "vergroenen". De BIV moest en zou omgevormd worden tot een milieubelasting.

Wij zijn altijd voorstander geweest van het principe "de vervuiler betaalt". Alleen is het in dit geval niet de vervuiler, maar de koper die betaalt, en dat is iets helemaal anders. Wie maar weinig rijdt met een "vuile" auto, vervuult nog altijd minder dan een kilometervreter met een "groene" auto. Een inschrijvingstaks verkopen als een milieubelasting

is dus je reinste flauwe kul.

De nieuwe BIV is geen milieubelasting, maar een boete voor het aankopen van een in de ogen van de Vlaamse regering foute auto. De regelgeving en betutteling van de Vlaamse overheid neemt trouwens stilaan schrikbarende proporties aan. En de logica is ook ver te zoeken. Wie met elektriciteit verwarmt, krijgt een boete maar wie een elektrische auto koopt, krijgt een premie... Wie kan nog volgen?

Waarschijnlijk onder het motto "wat we zelf doen, doen we beter" werd voor de nieuwe BIV afgestapt van de zeven overzichtelijke schalen. De nieuwe BIV wordt individueel per voertuig berekend volgens een bijzonder ingewikkelde formule. Om te weten hoeveel de BIV voor een bepaalde auto bedraagt, moet u een berekeningsmodule invullen op de website van de Vlaamse belastingdienst. Het is een hele zoektocht vooraleer u op de juiste pagina bent en U moet alle gegevens van de auto in kwestie bij de hand hebben (Euronorm, CO₂-uitstoot enz.).

Vooraleer voor een koper van een particuliere tweedehandswagen wordt het voortaan bijna ondoenbaar te weten hoeveel de BIV zal bedragen. Men is immers volledig afhankelijk van de gegevens die de verkoper al dan niet

te goeder trouw meedeelt. Let dus goed op, want u zou voor een bijzonder onaangename verrassing kunnen komen te staan op het ogenblik van de inschrijving.

Wat kost nu die "vergroende" BIV? Dat is dus moeilijk te zeggen, omdat dit van auto tot auto verschilt, zelfs tussen hetzelfde model van hetzelfde bouwjaar kunnen er verschillen zijn. Maar als er al een systematiek in zit, dan is het wel dat zo goed als alle kleine en middelgrote auto's veel meer zullen betalen dan vroeger en de grote luxewagens veel minder.

Enkele frappante voorbeelden van de nieuwe BIV voor nieuwe wagens:

	Nieuwe BIV (€)	BIV Vroeger (€)
Peugeot 206 1360cc benzine	290	61,50
Renault Mégane 1598cc benzine	458	123
BMW 528 1997cc benzine	458	4957
Mercedes E220 CDI 2143cc diesel	212	2478

Het moge duidelijk zijn wie hier zijn voordeel mee doet en wie het gelag gaat betalen...

Met dank aan CD&V, SPA en N-VA!

Felix Strackx
Vlaams Volksvertegenwoordiger



En zijn werkgever betaalt zich ook nog 'ns blauw. Dus is zo'n klusje in 't zwart mooi meegenomen.

Grote fraudeurs ontspringen de dans

Staatssecretaris Crombez gaat er iets aan doen. De vraag is: hoe dan wel. We gaan de fraudeurs pakken, ze achter hun veren zittten, ze opjagen. In één woord: we gaan de repressie opvoeren. Zou dat helpen, denkt u? Op korte termijn zeker een beetje. Maar de grote vissen zwemmen met de glimlach (en geholpen door dure advocatenkantoren) rond de netten van meneer Crombez heen. Jan Modaal wordt eens te meer de dupe.

Repressie is één ding. Maar gaat meneer Crombez ook iets doen aan de oorzaak van de fraude, te weten de onnoemelijk hoge belastingen? Ah, dat zal een ander paar mouwen zijn. Ik zal het u

zeggen: meneer Crombez zal dat niet doen. Kan dat niet doen. Niet tijdens deze regering - niet zolang één PS'er deel uitmaakt van welke regering dan ook. Die belastingen zijn immers nodig om het peperdure systeem van cliëntelisme, dat in Wallonië al decennia lang bestaat en er de machtsbasis vormt van de PS, in stand te houden.

En dus kan meneer Crombez niet anders dan de al flink uitgeknepen (en vooral Vlaamse) citroen nog verder uitknijpen. De verzuring zal hij er moeten bijnemen.



Wim Van Dijck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Opnieuw asielrecord

Het Vlaams Belang heeft er meermaals voor gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479 asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese gemiddelde.

Voor een goed begrip vermelden we dat achter één asioldossier meerdere personen schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen door de asielinstanties traditioneel met een derde wordt vermeerderd. Concreet betekent dit dat vorig jaar - alleen al via de asielpoort - zo'n 34.000 vreemdelingen het land binnen wandelden. Dat is een stad als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Asielaanvragen per jaar



Vlaams Belang eist kordaat uitwijzingsbeleid

Ondanks het feit dat de asielstroom almaar verder blijft aanzwellen en dit land een topbestemming voor asielzoekers blijft, worden geen extra middelen voorzien voor het terugkeerbeleid, wel integendeel. Hoe de nieuwe regering met een dergelijke politiek de asielstroom eindelijk denkt in te dammen, blijft een raadsel. Een consequent uitwijzingsbeleid blijft immers het sluitstuk van elke geloofwaardige asielpolitiek. Wanneer uitgeprocedeerden en illegalen niet daadwerkelijk uit het Beloofde Land worden gezet, is om het even welke asielwet tot mislukken gedoemd.

Immigratie: Land van melk en honing



In het licht van het migratiedebat dat zich aandient stelt het Vlaams Belang een gloednieuwe en sterk onderbouwde immigratiebrochure voor. Onder de titel 'Land van melk en honing' gaan Bruno Valkeniers en Filip De Man dieper in op de talrijke immigratiemisbruiken en formuleren ze concrete voorstellen om de immigratiestroom in te dijken.

BESTEL via SMS

SMS "Immigratie" + naam en adres naar 3111 en u ontvangt deze brochure GRATIS.

(0,50 euro per sms)



Vlaams Belang eist betaalbare energie!

Energie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land. Door de hoge taksen op energie (21% BTW én allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen slagen er niet langer in om hun factuur van gas en elektriciteit te betalen. Elektriciteit werd vorig jaar zomaar eventjes 33 procent duurder. We betalen nu al 20 procent meer dan in Nederland, 45 procent meer dan in Groot-Brittannië en 56 procent meer dan in Frankrijk. Niet alleen de producenten strijken al te grote winsten op, maar ook de verdelers. De gemeenten zijn hier aandeelhouders. Via hun politiek gekleurde mannetjes in de raden van bestuur proberen ze zo veel mogelijk centen af te romen. CD&V, Open VLD en SP.a melken op die manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte

Het waanzinnige subsidiebeleid drijft de elektriciteitsfactuur nog verder de hoogte in. En straks komt daar nog de rekening van de windmolens bij. Met dank aan minister Freya Van den Bossche (SP.a). Het standpunt van het Vlaams Belang is duidelijk: de heffingen op energie moeten naar omlaag en de BTW moet van 21 naar 6 procent.

Energie is geen luxe maar een basisbehoefte en moet dus betaalbaar blijven. Voor iedereen!

Lancering 'Vlaams Belang-journaal'

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recente studie van de Universiteit Antwerpen toonde dit nog maar eens aan. Gezien het niet in onze aard ligt om bij de pakken te blijven zitten, lanceren we een eigen journaal dat de stem van de Vlaamse onderbuik wél doet weerklinken.

Breek zelf de mediaboycot van het Vlaams Belang

en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

