



Racisme
pag. 3

Nieuwe voorzitter
pag. 5

Kampenhoutse
belastingen pag. 7



echt.onafhankelijk

Afdeling Kampenhout

Eetdag

Wildfestijn, stoofpotje van everzwijn.

Alternatief: balletjes in tomatensaus.

Beide gerechten met kroketjes

zaterdag 29 november 2014

doorlopend van 11.30u tot 21.00u

**Parochiezaal, Bogaertstraat te Nederokkerzeel
(deelgemeente Kampenhout)**

Inschrijven is niet nodig. Contactpersoon: Marleen Fannes
0496557336 of marleen.fannes@kampenhout.be

HET VLAAMS BELANG STAAT

Dit is het eerste blaadje van het Vlaams Belang Kampenhout dat na de *moeder der verkiezingen* verschijnt. Een gelegenheid om terug te komen op die verkiezingen. Het verlies van het Vlaams Belang zat er aan te komen: tegen de mediashow ten voordele van BDW konden wij onmogelijk op. Ook in Kampenhout maakte hij het verschil.

Het Vlaams Belang zal het daardoor met wat minder moeten doen, maar daarom niet slechter: we zorgden voor een nieuw concept. Uiteraard blijft u de vertrouwde ongezouten mening over het reilen en zeilen van het Kampenhoutse beleid terugvinden. Nieuw is echter dat diverse binnenlandse en buitenlandse kwesties lokaal zullen becommentarieerd worden. Niet door ons, maar door u! Het moeten publicaties worden door en voor Kampenhoutenaren.

ASBESTVERVUILING



Gedurende maanden lag dit asbestafval open en bloot te grabbel langs de openbare weg, middenin een windcorridor doorheen het bos. Voorheen, toen het terrein nog omheind was met draad en struikgewas, lag het beschermd en buiten het bereik van bijvoorbeeld spelende kinderen. Nieuwe eigenaar van dit perceel is Natuurpunt. Het Vlaams Belang Kampenhout contacteerde de milieudienst van de gemeente, en toen dit geen gevolg kreeg, ook de pers (die beloofde te publiceren). Dit alles zonder onmiddellijke reactie. Wij zijn blij dat de verwijdering uiteindelijk doorging, immers Natuurpunt krijgt jaarlijks voldoende subsidies van de gemeente!

Marleen Fannes
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

Als starter heeft deze uitgave het naast de gemeentelijke miskleunen ook over het internationale voetbal, over ebola en over racisme. Er zit zelfs een origineel recept voor Kampenhouts witloof tussen al die politiek!!! Voor ieder wat wils.

Als u iets te vertellen, aan te klagen of te bemerken heeft: stuur het op via Vlaams.Belang@kampenhout.org of via bpost op Sint Servaesstraat 209, 1910 of via 0496/557336 (Marleen Fannes) of via Vlaams Belang Kampenhout op facebook. Als het in de lijn ligt van onze partijstandpunten, publiceren we het.

De artikels kunnen anoniem indien u dit wenst.

Let wel dat de linkse wereld in zowat alles wat

u gaat zeggen racisme ziet... In Vlaanderen wil democratie niet zeggen dat de waarheid zomaar gezegd kan worden. Schrijf het dus tussen de regels. Kampenhout begrijpt u!

Filip Beelen

Voorzitter Vlaams Belang Kampenhout



DREIGENDE EUROPESE BEMOEIZUCHT IN KAMPENHOUT

Omdat Vlaanderen niet onafhankelijk is, behoort Kampenhout tot België en België behoort, dank zij pro-Europese partijen als de CD&V, spijtig genoeg tot de Europese Unie. Daardoor moet het niet alleen Wallonië en Brussel onderhouden, maar ook nog eens die EU. Bovenop die sponsorfunctie is het zo zot om te luisteren naar alle mogelijke regels en regeltjes die onwetende en in steden wonende eurocraten uitvinden voor landelijke gebieden als Kampenhout. Samengevat: u stemde CD&V, u kreeg de EU.

Eén zo'n Europese verordening is de aanvliegzone van de Zaventense luchthaven. Europa wil de "volksdruk" rondom de vlieg-

havens verminderen. Met andere woorden: bewoners moeten opkrassen. EU-Brussel vindt iets uit en de Vlaming moet zijn huis uit, of hij daar nu eerst was of niet.

Voor Kampenhout wil dat zeggen dat bewoning van het Lemmeken moet verdwijnen. Idem voor het Duisbos. Als het van Europa afhangt, zullen de onbebouwde terreinen die daar nu nog liggen waardeloos worden. Want er mag door Europa niet meer gebouwd worden.

Van alle Belgische politieke partijen is alleen het Vlaams Belang eurosceptisch. U ook?

Filip Beelen



Sinds februari 2014 werd een ebola-opstoot vastgesteld in enkele Afrikaanse landen. Ondertussen begint het ebola-virus stilaan een wereldwijd probleem te worden. Vele landen hebben reeds concrete maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van hun luchthavens voor rechtstreekse

vluchten vanuit die landen. Behalve België natuurlijk, hoe kan het ook anders ...

Het heet dat alle passagiers zowel bij vertrek als bij aankomst getest worden op een mogelijke besmetting. Hun temperatuur wordt namelijk gemeten! De incubatieperiode van ebola bedraagt echter 21 dagen; dus wat als "de test" op dag 2 van hun besmetting uitgevoerd wordt?

Ondertussen werden er in Afrika talloze internationale voetbalwedstrijden afgewerkt, en keerden de spelers terug naar hun Euro-

ERGENS GELEZEN

Het Vlaams Belang Kampenhout stelde vast dat in de Kampenhoutse bibliotheek 't Pallieterke niet te vinden was tussen het ruime aanbod van regime(dag)bladen. Normaal voor een CD&V'er, maar abnormaal met de N-VA in het bestuur. Als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek vroeg ik aan de bibliothecaris dit euvel recht te zetten. Het antwoord luidde: neen. Uiteraard bijgetreden door de Belgische slippendragers van de CD&V. De voorzitter van het beheersorgaan, de heer Rudy Van Ingelgeom (N-VA), zweeg hemelergend. Ook toen ik aanbod dat het Vlaams Belang dit abonnement zou betalen en er meerdere raadsleden 'en

waarom niet?' stelden, bleef hun anti-Vlaams standpunt onwrikbaar.

Toegegeven: ik ken mijn bron niet meer, maar ik dacht dat het uit een maandblad voor gemeenteraadsleden kwam. Ik las:

“De dienstverlening in de bibliotheek moet in een geest van objectiviteit aangepast zijn aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. Het gemeentebestuur moet verantwoording afleggen omtrent het aanbod in de bibliotheek, inclusief (week)bladen en motiveren dat een bepaald deel van de bibliotheekgebruikers niet gedis-

crimineerd wordt. Een bibliothecaris kan hierover geenszins 'litigieus' (= betwistbaar, nvdr) beslissen. Elke inwoner kan de beslissing aanvechten bij college, gemeenteraad of voogdijoverheid (de gouverneur).”

Marleen Fannes



RACISME?

In Nederland laait de commotie rond de figuur van Zwarte Piet weer helemaal op. De *zwartkijkers* zien hierin een niet te miskennen vorm van racisme. Maar ook in België kennen we er iets van, want één van onze nationale uithangborden, stripheld Kuifje, deelt eveneens in de klappen. 'Kuifje in Afrika' zou niet meer verkocht mogen worden omdat de zwarte medemens in dat stripverhaal (nota bene uit 1947!) als zijnde minderwaardig wordt bestempeld. Iets in een tijdsgeest kunnen plaatsen, blijkt voor veel mensen precies een hele opgave.

Deze ochtend aan de ontbijttafel kon ik mijn woede echter niet bedwingen. Ik zag mijn kinderen een *witte* boterham met *choco* eten en een gevoel van misprijzen maakte zich volledig meester van mij. Kan het nog racistischer



zijn: de *bruine* choco lag totaal verdrukt en hulpeloos tussen twee *witte* sneden brood!!! Maar ook *Kinder Bueno* staat niet recht in zijn schoenen. Hierbij voel ik mij als blanke compleet tenietgedaan: de *witte* crème wordt door de *bruine* chocolade volledig van de buitenwereld afgesloten, het gevoel van opgesloten te zitten in een asielcentrum! Uit de rekken halen dus die handel!

Waar zijn we toch mee bezig...

(Naam gekend bij de redactie)

pese club (waaronder België).

Volgens de laatste berichtgeving is weliswaar bekend geraakt dat de Africa-cup, dewelke in januari 2015 in Marokko zou plaatsvinden, niet zal doorgaan omwille van besmettingsgevaar... alweer een wijze beslissing van een ander land dan het onze.

In onze media wordt wel opvallend en verwoed getracht de logische paniecreactie bij de mensen te temperen: "Europa is bestand tegen dit virus en het zal nooit zo een vaart

lopen" blokte Maggie. Maar misschien is het verstandiger om de mensen meer gedetailleerde informatie te verschaffen over de specifieke maatregelen die allemaal genomen kunnen worden, in plaats van een simplistische en oppervlakkige verklaring af te leggen. Zo kunnen de kansen reëler ingeschat worden en kan de sluimerende massapaniek in de kiem gesmoord worden. Waarde ministers, probeer te begrijpen dat het volk niet achterlijk is...

(Naam gekend bij de redactie)

Meningen, bedenkingen

Deze rubriek is er voor u: als u bedenkingen of meningen heeft, bezorg ze ons.

- Ivo Belet (CD&V-Europrofiteur) gaf op de radio commentaar bij het feit dat Marianne Thyssen (CD&V) als kandidaat eurocommissaris op de rooster werd gelegd: "Marianne heeft dat heel goed gedaan. Op een gegeven moment kreeg ze zelfs applaus. Men voelde onmiddellijk de gemoedelijkheid 'she's one of us'". Met andere woorden: de commissie was iemand van hen aan het ondervragen en dat kon geen probleem opleveren. Zoiets als: 'eigen volk eerst'. De slogan van het Vlaams Blok. Met dat verschil: bij de CD&V gaat het om een vetbetaald postje. Bij het Vlaams Belang gaat het om idealisme.

- De 'echte' oorlogsvluchtelingen niet te na gesproken zou het vreemdelingenbeleid van Vlaanderen moeten doen wat men in Australië doet: het maakt niet uit of u neger bent, Marokkaan, Waal of Als u een knelpuntberoep invult bent u welkom. Profiteurs geraken er niet in.

(nvdr: Het Vlaams Belang is niet voor arbeidsimmigratie, er zijn hier meer dan een half miljoen werkwillige werklozen.)

- Waarom geen belasting heffen op de dubbele nationaliteit? Bijvoorbeeld: als iemand met een Belgisch/Frans paspoort te snel rijdt betaalt hij twee maal de boete: eens als Belg en eens als Fransman. Als hij dat weigert, wordt hem zijn Belgische nationaliteit afgenomen. Op dat moment wordt hij écht een toerist, die maar 3 maanden mag blijven. Handig, niet?

(Namen gekend bij de redactie)

GEZIEN IN KAMPENHOUT!



En toen ging de Zeypestraat open. Ook fietsers waren welkom!

NATIONALISTISCH VOETBAL?

Feit: op 28 februari 2014 valt Rusland de Krim in Oekraïne binnen. Onschuldige burgers sterven. Later volgt een Russisch embargo op Europese producten.

Feit: normaal gezien diende de Belgische nationale ploeg op vrijdag 9 september 2014 de aftrap te geven van haar eerste voorronde wedstrijd voor deelname aan het Europees kampioenschap 2016 in Frankrijk. De wedstrijd zou plaatsvinden in Israël, maar werd noodgedwongen uitgesteld omwille van de politieke situatie in dat land.

Feit: de wedstrijd tussen Servië en Albanië op 14 oktober 2014 werd ontsierd door zware rellen toen een drone met Albanese vlag het stadion binnenvloog en een Servische speler de Albanese vlag naar beneden trok.

Ondertussen blijven de nationale en internationale sportploegen van die landen lustig deelnemen aan allerhande Europese toernooien alsof er niets aan de hand is. Wereldwijd genieten ze nog steeds overal internationale erkenning en vertegenwoordigen ze hun land met trots. Uiteraard hebben deze spelers er meer dan waarschijnlijk niets mee te maken, maar zouden deze ploegen FEITelijk niet uitgesloten moeten worden van alle internationale competities, alleen maar om een “geallieerd statement” naar hen toe te maken? Of moeten we ze blijven laten deelnemen omdat sport nu net nog het enige is dat een natie kan samenbrengen in tijden van onrust?

(Naam gekend bij de redactie)

HOE MAAK JE EEN ONGEMAK (BEWUST) NOG ONGEMAKKELIJKER? HET GEMEENTEBESTUUR GEEFT HET VOORBEELD!

Wegenwerken in de Zeypestraat en Langestraat, met ongemakkelijke situaties en wegomleggingen tot gevolg. Te begrijpen, je kan immers geen omelet maken zonder eieren te breken. Maar lusten delen betekent ook lasten delen. Niet volgens het gemeentebestuur. Integendeel.

Wat doe je normaliter bij hinder? Juist ja: de hinder zo klein mogelijk maken en alternatieven aanbieden. Stel: je woont in de buurt van het kruispunt Zeype-Langestraat en je moet naar de Rode Kapel (kruispunt Kampelaar- Langestraat) of omgekeerd. Afstand: 1 kilometer. Alternatief: via de Geilroede. Spijtig voor dit anders zo rustige baantje, maar de bewoners hiervan zullen

ook wel beseffen dat dit slechts van tijdelijke aard is, en dat zo de hinder van vele gezinnen tot een minimum kan beperkt worden.

Wat doet het gemeentebestuur? Juist, ja! Waarom het gemakkelijk maken als je... de mensen ook “de duvel kan aandoen”?

Inderdaad. Vergeet de (simpele maar zeer efficiënte) oplossing, want net voor de aanvang van de werken werd een tractorsluis geplaatst in de Geilroede. Geen autoverkeer meer mogelijk! Gevolg: in plaats van anderhalve kilometer om te rijden, wordt dit nu VIJF kilometer. In plaats van 2 minuutjes extra worden dit er op bepaalde tijdstippen 10. Je wordt namelijk verplicht

om de zéér gevaarlijke EN al overvolle Haachtsesteenweg te volgen. Om daarna de dorpskern ook nog eens extra te gaan belasten.

Wat een stukje beton (tractorsluis) allemaal teweeg kan brengen! Was het nu echt nodig om de Geilroede OP DAT MOMENT af te sluiten? Generaties lang werd deze straat niet afgesloten (bij mijn weten zelfs nooit) maar net nu was dit ineens noodzakelijk... absurd, maar realiteit! ALS deze tractorsluis er dan toch moet komen, kon dit mijns inziens toch nog een extra jaartje wachten, of niet?

(Naam gekend bij de redactie)

VRAAGGESPREK MET KERSVERSE VOORZITTER TOM VAN GRIEKEN

“VLAANDEREN HEEFT NOOD AAN EEN PARTIJ DIE KLARE WIJN SCHENKT”



Na de verjongingskuur in onze parlementen oordeelde de partijraad dat ook het voorzitterschap thuishoorde in de handen van de nieuwe generatie Vlaams Belangers die de afgelopen jaren in de steigers werd gezet. Met de verkiezing van Tom Van Grieken als nieuwe voorman van onze partij, kon een vraaggesprek met Vlaams Belang-magazine uiteraard niet uit blijven. Met zijn 28 lenten is hij meteen de jongste partijvoorzitter ooit.

Hoe bent u in de politiek gerold?

Ik ben opgegroeid in een multiculturele wijk in Antwerpen. Op mijn verjaardagsfeestjes waren steevast verschillende nationaliteiten aanwezig. Maar ik heb ook de keerzijde van de medaille gezien: de rellen aan de Turnhoutsebaan met Abou Jahjah. Ik ben toen kritisch beginnen nadenken over immigratie. Mede hierdoor geraakte ik steeds meer bewust van mijn Vlaamse identiteit. Ik geloof rotsvast in het principe dat elk volk recht heeft op een eigen staat. De stap naar Vlaams Belang was dus een logische stap.

Waar wil u over vijf jaar met het Vlaams Belang staan?

Eerst en vooral wil ik opnieuw verkiezingen winnen. Niet als doel op zich maar om ons programma te verwezenlijken. Wanneer ik vandaag naar zowel het federale als het Vlaamse regeerakkoord kijk, stel ik vast dat heel wat partijen de macht om de macht nastreven door al hun verkiezingsbeloften overboord te gooien. Aan dat cynische spelletje zal het Vlaams Belang nooit mee doen. Onze ambitie ligt een pak hoger.

Dan moet het Vlaams Belang wel een manier vinden om opnieuw meer kiezers te winnen?

Dat klopt. En ik zal dat zeker niet alleen kunnen. Alle militanten zullen aan hetzelfde zeel moeten trekken. Er is ruimte te over voor een partij die wél klare wijn schenkt. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, waar het Front National ooit op twee procent stond maar nu in ‘pole position’ voor het presidentschap staat. Ook in Oostenrijk, Nederland en Zweden doen gelijkgezinde partijen het erg goed.

Er wordt het Vlaams Belang wel eens verweten geen compromissen te kunnen sluiten waardoor het zichzelf buitenspel zet. Een ongeschreven wet in de politiek is

toch dat wie wil deelnemen aan het beleid water in de wijn moet kunnen doen. Niet?

Klopt. Maar men mag nooit compromissen sluiten op eigen breekpunten. Zo niet geeft men zijn eigen bestaansredenen op. Wie de regeringsvorming bekijkt, kan slechts tot één conclusie komen: om er toch maar bij te mogen zijn, heeft de grote overwinnaar van de verkiezingen zoveel water in de wijn gedaan dat zelfs Christus er niets drinkbaars meer kan van maken. Haar confederaal programma heeft de N-VA gedumpte om België te redden, waardoor haar hervormingseisen op het vlak van immigratie, justitie en staatsontvetting met de noorderzon zijn verdwenen. Bredero wist al dat het verkeren kon. Sinds 25 mei weten wij hoe het veranderen kan.

Waarom zouden weggelopen Vlaams Belang-kiezers opnieuw voor het Vlaams Belang moeten stemmen?

Omdat wij zeggen waar het op staat. En na de verkiezingen consequent hetzelfde zeggen dan ervoor. De anderen daarentegen gooien hun verkiezingsbeloften zodra de ministerpostjes lonken. Ik hoop dat iedereen de pamfletten van CD&V, Open VLD en N-VA goed heeft bijgehouden, want ze gaan die nog nodig hebben om hun stoff tijdens de stroompannes mee aan te steken.



EN OOK DIT NOG

- Een afvaardiging van het Vlaams Belang Kampenhout was aanwezig op de infovergadering in verband met de rioleringswerken in de Zeype- en Langestraat. De bouwsector kennende, verwonderde ze zich over het feit dat AQUAFIN geen plaatsbeschrijving vóór de werken wou uitvoeren. Temeer daar de aard der werken pomp- en sleufwerken voorzagen. Eén van de meest schadeveroorzakende bouwactiviteiten (=zettingen). Dat schepen Stefan Imbrechts (CD&V) en burgemeester Chris Leaerts (CD&V) - beiden bouwexperten - dergelijke wantoestanden toelaten, is professioneel misplaatst en wil zeggen dat de CD&V haar bevolking ronduit wat wijsmaakt. In geval van problemen trekt de Kampenhoutenaar gegarandeerd aan het kortste eind. Een gewaarschuwd man... wordt genekt door de CD&V!

- Waarom moet de ene helft van de Zeypestraat niets betalen voor een riolering en het andere deel wel? Vraag het de CD&V! Het gelijkheidsbeginsel lapt die partij in elk geval aan haar laars!

- Bij een advocatenkantoor dat juridisch advies geeft aan talrijke gemeenten EN aan Aquafin was te horen dat 'de overheid de aansluitingskosten NIET doorrekbaar kan maken aan de burger'. Als u centen heeft, kan u die advocaat betalen en wint u. Alleen dan. Anders wint (in Kampenhout) de partij aan wie u verleden legislatuur de meerderheid gaf: de CD&V! Eigen schuld dikken bult. In Tervuren, Gent, Herent, Genk, Latem, Ukkel,... werd/wordt het niet doorgerekend. In andere gemeenten wordt er zwijggeld betaald aan mensen die op basis van dit principe 'ambetant' gaan doen. 't Is maar dat ge het weet.

- In Diegem, op 5 minuten rijden van Kampenhout, is er een Nederlandstalige school met 90% 'anderstaligen'. Zo erg dat de brieven aan de ouders worden geschreven met icoontjes erbij! Moet er een tekeningetje zijn?

- Het gemeentebestuur van Kampenhout keurde de verkaveling 'dorpveld' goed. Ze voorzag wel geen oversteekplaats aan de druk bereden straat.

WITLOOF MET *BALLEKES*

(4 PERSONEN)

Benodigheden:

- 1,250kg (grond)witloof
- 1kg klaargemaakt kalfsvarkensgehakt
- 1 bouillonblokje tuinkruiden
- Peper, tijm, laurier
- Gehakte peterselie
- 2 uien
- Klontje bakboter

Bereiding:

Leg een klontje bakboter en ½ gesnipperde ui op de bodem van een hogedrukpan. Kuis en was het witloof en snijdt het in stukken van ± 4cm. Boven op de ui bedek je de bodem van de pan met 1/4de hoeveelheid van het witloof. Strooi over deze laag witloof een weinig gesnipperde ui, peper, tijm, laurier en 1/4de verkruid bouillonblokje. Bedek de laag witloof met rauwe gehaktballetjes van ± 4cm diameter. Vul op deze manier de pan verder met afwisselend een laag witloof, kruiden en balletjes.



Sluit de drukpan en laat ± 20 minuten sudderen op een zacht vuur (+ 10 minuten gesloten houden tot de druk er af is). Afwerken met gehakte peterselie.

Dien op met gekookte aardappelen die je heerlijk kan pletten in het vrijgekomen vocht van witloof en gehakt.

- Uit de resultaten van de laatste verkiezingen blijkt dat de groenen het vooral goed doet in steden. Dat is hun gegund, maar die stadbewoners moeten het niet komen uitleggen op het (Kampenhoutse) platteland. Nochtans staat het blad van Natuurpunt vol met standpunten - lees: wetteksten - van stadbewoners. Ze stellen zelfs dat elke inwoner van Vlaanderen (let op: er staat voor één keer niet 'België') slechts 150m² groen heeft. Waarom laten ze er dan nog zoveel anderen binnen!?

- Over Natuurpunt gesproken: wat wij niet begrijpen is wat zij hebben tegen de (bouw)activiteit van de mens. Zonder uitzondering zijn immers al hun huidige natuurgebieden door die mens gemaakt: van tankgrachten tot ijskelders, van oude spoorlijnen tot schietterreinen, van visvijvers tot bomkraters, van oorlogsforten tot ... stuk voor stuk natuurgebieden.

- De Morgen: "De helft van de Vlamingen houdt niet van vreemdelingen onder ons", maar sinds wanneer is men verplicht te houden van al zijn medeburgers?

- De heer Peter Martens van de witloofstappers was 'in zijn gat gebeten' omdat er in een vorig blaadje gesteld werd dat vreemde gebruikers van de Kampenhoutse Trage Wegen die wegen vervuilden (voornamelijk uitheemse mountainbikers en anderstalige ruiters). Moest het, zoals meermaals vermeld en in de Milieuadviesraad gesteld, niet duidelijk genoeg geweest zijn: de Witloofstappers zijn de uitzondering op de regel. Die hebben zelfs een wandelende kuisploeg!

- Het nieuwe bestuur wil een nieuw logo. Vlaams Belang was tegen. Zoiets doe je niet wanneer je moet besparen. Het bestuur ging hiermee akkoord. Tot het nieuws was overgewaaid. Nu gaat men toch nog een logo 'light' doorvoeren. Kostprijs voor dit CD&V-voorstel: €2000. Hoeveel belastingen betaalt u? Meer dan dat? U doet maar: een volk wordt geregeerd door diegenen die het verdient!

KAMPENHOUTSE BELASTINGEN

Het Vlaams Belang is tegen extra belastingen en is eerder voorstander van een spaarzaam beleid. Deze opvatting zit in elke Vlaming ingebakken. Dit in tegenstelling tot de linkse opdoe-mentaliteit die in het zuiden van dit land heerst.

Spijtig genoeg viel een dergelijke manier van doen de afgelopen 18 jaar ook Kampenhout te beurt. Het was de linkse ACW-kant van de CD&V die de plak zwaaide, gesterkt door een paars geïnspireerde Open VLD, die samen meer uitgaven dan het belastinggeld opricht (als Open VLD nu tekeer gaat tegen de belastingen zou ze beter de hand in eigen boezem steken!). Het is hun fout dat u nu bijvoorbeeld ineens zoveel onroerende voorheffing méér moet betalen.

Als oppositie blijven we toezien, is het onze plicht om met argusogen de uitgaven en de verhoogde belastingen op te volgen. Soms gaan we akkoord, maar als we dat niet doen zeggen we het:

- Natuurland kreeg vroeger jaarlijks € 1.500 voor zijn afdeling in Kampenhout. Sinds kort is dat elk jaar € 15.000 voor ...Natuurland Mechelen! Zonder con-

trole waar dat Kampenhouts belastinggeld voor gebruikt wordt. Natuurzorg moet er zijn, maar in tijden van crisis moet je ook voor jezelf hard kunnen zijn, ook als je terzelfdertijd Schepen van Milieu bent en Natuurland.

- De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ('GROS') mag deze legislatuur € 60.000 (zestigduizend!) aan Kampenhouts belastinggeld uitdelen aan ontwikkelingsorganisaties. Van dat geld blijft via loonkost zowat 93% (!) in België hangen. Slechts een goede 7% bereikt de Derde Wereld. Een toestand die door ons al eerder werd aangeklaagd, ook door Europa, doch zonder gevolg blijft. In Kampenhout werkt de voorzitter van de GROS bij Broederlijk Delen en de ondervoorzitter van diezelfde GROS bij 11.11.11. Beide organisaties gaan samen elk jaar opnieuw met het merendeel der Kampenhoutse centen lopen. Dat is niet moeilijk: die voorzitter en ondervoorzitter zijn immers rechter en partij terzelfdertijd. Schrap die uitgavekost helemaal, of geef 8% van het budget in een enveloppe mee met tante Nonneke. Dan heeft niet alleen de

Derde Wereld meer dan wat nu het geval is maar Kampenhout óók! Ontbind de GROS wegens nutteloos: het is aan de Vlaamse overheid om eventueel aan ontwikkelingssamenwerking te doen.

- De door het Vlaams Belang zwaar op de korrel genomen voorhistorische 'belasting op drijfkracht' werd eindelijk afgeschaft maar vervangen door een verhoogde bedrijfsbelasting op KMO's. Dat is fout. Men mag diegene die werkt niet bestraffen. Je belast niet de kip die je eieren geeft. Je belast (= ontmoedigt) datgene wat niet vooruit wil of nefast is. Zwerfvervuilers bijvoorbeeld en zoveel meer.
- Reeds meerdere legislaturen heeft de burgemeester in Kampenhout een persoonlijke secretaresse. Zo iets heet in het vakjargon "een kabinetsfunctie". Niet weinigen zijn er de mening toegedaan dat dit voor het armtierige Kampenhout een overbodige luxe is.
- ...

Filip Beelen

EUROPA WOELT KAMPENHOUT OM

De Europese Unie verplicht Kampenhout om de komende jaren heel wat rioleringswerken uit te voeren. De werken in de Zeyestraat en de Langestraat zijn slechts een begin. Heel Kampenhout ligt straks open. Veel huizen ook! Mogelijks ook uw huis: als uw rioleringsbuis naast afvalwater ook regenwater naar de straat voert, wordt uw tuin onherroepelijk opengegraven. Hopelijk op kosten van de gemeente, maar dat is helemaal niet zeker! Vraag het in het gemeentehuis. Naar verluidt geeft men daar tekst en uitleg.

Het Vlaams Belang vraagt in elk geval tekst en uitleg over het volgende:

- Sinds 2002 moeten van Europa alle rioleringswerken in Vlaanderen ontduddeld zijn. Op dat moment trad de Europese afvalwaterrioleringsrichtlijn in werking. Naar aanleiding van de infovergadering terzake leren wij dat Kampenhout daar *vierkant zijn broek aan veegde*. Nochtans betalen alle Kampenhoutenaren al jaren via hun

factuur "waterverbruik" voor het zuiveren van het bedoelde afvalwater. Deze diensten werden dus NIET geleverd, maar WEL gefactureerd. Kan zo iets?



- Sinds 1999 dient volgens de desbetreffende VLAREM-verplichting elke burger regenwater en afvalwater te ontdubbelen. Daarbij moest regenwater aangesloten worden op de openbare regenwaterrioleringswerken en afvalwater op de openbare afvalwaterrioleringswerken. Naar aanleiding van voornoemde infovergadering blijkt dat de gemeente Kampenhout tot op de dag van vandaag de huizen die zich in dat geval

bevonden/bevinden niet correct heeft aangesloten. Wetende dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor deze onwettige toestand, kan zij dan de kosten van het niet in regel zijn doen betalen door haar burgers?

- Als een woning voldoet aan de provinciale regenwaterrioleringsrichtlijn (= de ENIGE wettelijke hemelwaterrioleringsrichtlijn) en het overtollige regenwater momenteel in een beek wordt geloosd, kan de gemeente Kampenhout NOOIT verplichten tot aansluiting op de regenwaterrioleringswerken.

- De gemeente stelt dat een vernieuwde regenwateraansluiting, bovenop de afvalwateraansluiting, € 1000 gaat kosten. Als de gemeente gewoon een T-aansluiting voorziet kan elke bewoner zélf zijn regenwateraansluiting uitvoeren. Voor een fractie van dat geld. Is dat zo moeilijk?

Filip Beelen

Eetdag

Wildfestijn, stoofpotje van everzwijn.
Alternatief: balletjes in tomatensaus.
Beide gerechten met kroketjes

zaterdag 29 november 2014
doorlopend van 11.30u tot 21.00u

**Parochiezaal, Bogaertstraat te Nederokkerzeel
(deelgemeente Kampenhout)**

Inschrijven is niet nodig. Contactpersoon: Marleen Fannes
0496557336 of marleen.fannes@kampenhout.be

N-VA KAMPENHOUT SPONSORT FRANKRIJK!

De gemeente Kampenhout gaat over tot de samenaankoop van gas voor alle gemeentegebouwen. Een goede beslissing. Zij doet daarvoor een beroep op Infrac, dat een marktonderzoek deed naar de 'goedkoopste' leverancier. Volgens Infrac is dat Electrabel. De monopolist van indertijd die ons allen jarenlang veel te veel liet betalen, waardoor ze melkkoe kon zijn voor Franstalige Belgische bourgeoisie. (dat soort bedrijven is gemakkelijk herkenbaar: ze dragen meestal 'bel' in hun naam. Mijd ze).

Tegenwoordig is Electrabel van GdF-Suez. Dat staat voor Gaz de France. Frankrijk dus. Elke euro die Vlaanderen aan Electrabel geeft, belandt in het leidland van het noodlijdende romaans deel

van Europa. In een bodemloze put.

Daarover ondervraagd door ons gemeenteraadslid Marleen Fannes gaf schepen Stefan Vandevenne het lijstje van bedrijven waartussen Infrac de *goedkoopste* had uitgepikt. Bedrijven met 'Belgium' of dergelijke in hun naam kwamen het meest voor. Allicht toeval! EON (Duitsland) of ENECO (Nederland) of ESSENT (Duitsland) kwamen er zeker niet in voor. Werden deze firma's niet aangeschreven of deden ze niet mee omdat ze misschien weten hoe het er in België aan toe gaat? We weten het niet.

In elk geval was de verdediging van Schepen Vandevenne flauw en ontgoochelend: Electrabel was bij hun aanbesteding de goedkoopste. Als uitgerekend dié

belgicistische dieven de goedkoopste zijn, doe dan wat men in Wallonië deed om de goedkoopste busleverancier Vanhool buiten te wippen: een nieuwe aanbesteding. Waarom doet Kampenhout dat niet? Of beter: het kleinste kind kan tegenwoordig op het internet de goedkoopste leverancier vinden. Dat is Electrabel ZEKER NIET! Electrabel is de energieleverancier van wie Vlaanderen is gaan lopen wegens véél te duur.

Trouwens, N-VA, nog nooit gehoord van het Vlaams Energiebedrijf? Dat werd in 2012 opgericht door... de N-VA. Om een Vlaams tegengewicht te vormen tegen het belgicistische Electrabel... Hallo?

Filip Beelen

VB/Lok - 11/14



Ja, ik wil

- een gratis infopakket
- een gratis brochure met Sociaal Economisch Programma
- een jaarabonnement op *Vlaams Belang Magazine* (€ 9)
- lid worden van het Vlaams Belang (€ 12,50)
- een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)

Naam: Man Vrouw
Straat: Nr.:
Postcode: Gemeente:
Tel.: Geb.datum:
E-post:

VLAAMS BELANG KAMPENHOUT
Sint Servaesstraat 209, 1910 Kampenhout of via 0496/557336

www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org

vlaams-brabant@vlaamsbelang.org

