

DE LEUVENSE VOLKSSTEM

EERST ONZE MENSEN | DECEMBER 2020 | LEUVEN.VLAAMSBELANG.ORG | [f/VLAAMSBELANGLEUVEN](#)



MOEILIJKE EN ONZEKERE TIJDEN

We beleven momenteel moeilijke en onzekere tijden. Het coronavirus blijft genadeloos toeslaan. Na een eerste uitbraak in het voorjaar zitten we opnieuw met een wijde verspreiding van het virus in onze samenleving. De cijfers geven aan dat we de komende weken nog niet naar een normaal leven zullen terugkeren. Ontmoetingen met vrienden, kennissen en familie, uitstappen doen en gaan winkelen, café- en restaurantbezoek zullen nog even op zich laten wachten. Van vrolijke eindejaarsfeesten zal waarschijnlijk weinig sprake zijn.

Toch is het politieke bedrijf in onze stad niet stilgevallen. Het blijft alleen de vraag waar nu de prioriteiten liggen. Ik verwijs daarom even naar ons artikel over 'praktijktesten op de huurmarkt' en 'de obsessie van het stadsbestuur met klimaatmaatregelen'.

Vanzelfsprekend dankt het Vlaams Belang al die vele mensen (zorgverleners, vrijwilligers, ...), talrijke organisaties en de stadsdiensten die de Leuvenaars naar best vermogen helpen en bijstaan in hun noden en een antwoord geven op hun vele vragen.

In deze onzekere tijden willen we ook de zelfstandigen, handelaars en horeca-uitbaters, die hun activiteiten voor een 2de keer hebben moeten stopzetten, een hart onder de riem steken voor de manier waarop ve-

len proberen hun zaak overeind te houden. Uit berichten die we van Leuvense handelaars ontvangen blijkt dat bij velen het water aan de lippen staat. Ook bereiken ons emotionele noodkreten van Leuvense zelfstandigen die het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Ze hebben er de afgelopen periode alles aan gedaan om hun zaak uit te baten overeenkomstig alle gevraagde maatregelen. Ze hebben bijkomend geïnvesteerd in materialen om zo veilig mogelijk hun producten aan te bieden. Maar het heeft niet mogen baten. Een aantal overheidsmaatregelen zorgen voor tegenstrijdigheden die de lokale economie de das om doen. Terwijl grootwarenhuizen en een aantal ketenwinkels waar veel volk samenkomt mogen openblijven, mag de kleine handelaar zijn zaak niet openhouden terwijl de kans op besmetting er vele malen kleiner is. Dergelijke tegenstrijdige maatregelen zorgen voor toenemende frustratie en onbegrip bij de getroffen ondernemers.

Ondertussen wordt de economische schade alsmaar groter en gaat het welzijn van vele mensen erop achteruit. Voor velen is het leven door de coronacrisis ook veel duurder geworden. De rekening loopt steeds verder op. We zullen de handen uit de mouwen moeten steken om dat mee te

helpen opvangen. Maar vooral een aangepast beleid dringt zich op, ook lokaal. Het is meer dan ooit aan de orde om onze mensen te beschermen. Het is de hoogste tijd dat alle overheden eerst de noden en verzuchtingen van onze eigen mensen aanpakken in plaats van Sinterklaas te blijven spelen. We zijn per slot van rekening niet het OCMW van de hele wereld.

Het leed is nog niet geleden en de gevolgen van de strijd tegen het coronavirus zullen nog een hele tijd aanslepen. Onze boodschap is dan ook hou het veilig, bescherm onze mensen en steun onze lokale ondernemers. Meer dan ooit: koop lokaal, koop Vlaams.

Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid





HELD(INN)EN VAN HIER!

Wanneer er moeilijke tijden aanbreken, staan de echte helden op! Dat was zo in het verleden en we ervaren het vandaag de dag in de strijd tegen het coronavirus.

Ontelbare verpleegsters, zorgverleners, dokters, apothekers en thuisverpleegkundigen staan, met gevaar voor eigen leven, klaar voor onze mensen.

Ook het personeel in supermarkten, de vrachtwagenchauffeurs die de goederen aanleveren, politie en brandweer, de vuilnisophalers, de honderden vrijwilligers, allen blijven ze op post om onze samenleving verder te laten draaien.

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor jullie inzet en moed, jullie zijn de echte parels van onze samenleving! Duizendmaal dank!

WERK AAN DE WINKEL

Er is werk aan de winkel. Letterlijk. De lokale handel maakt moeilijke tijden mee. De leegstand en de bijhorende verpaupering in winkelstraten en andere stadsbuurten neemt hand over hand toe. En dat is niet alleen de schuld van de coronacrisis. Het Leuvense stadsbestuur wil met het verkeerscirculatieplan "Koning Auto" uit de stad jagen en hem vervangen door "Koning Fiets". Er is niets mis met (meer) aandacht voor de zwakke weggebruiker, maar wel als dit ten koste gaat van broodnodig cliënteel van buiten Leuven voor de lokale middenstand en kleinhandel. Men kan niet blijven ontkennen dat de bereikbaarheid van de stad er de afgelopen jaren er niet op is verbeterd, integendeel. Dat ditzelfde stadsbestuur dan wel ten strijde trekt tegen

geplande winkelcentra in de wijde omgeving (Uplace, Kampenhout-Sas) en hen afschildert als de grote boosdoeners in spe, komt cynisch over.

Een andere heikel punt is de niet-aflatende inzet van het stadsbestuur voor meer diversiteit en meer multiculturaliteit. Er wordt graag gedweept met de meer dan 170 nationaliteiten die deel uitmaken van de stedelijke bevolking. Jammer genoeg worden daar geen prijzen voor uitgereikt, maar de oorspronkelijke Leuenaar voelt zich wel in bepaalde wijken niet meer thuis. Wat kleurrijk gezelschap (in alle betekenissen van het woord) is zeker leuk, maar Leuven moet vooral een leefbare stad blijven. En daar willen wij ons onverdroten voor inzetten.

EENZIJDIGE CENSUUR BIJ DIJLEDAL

De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal beheert in het Leuvense meer dan 3.000 appartementen en huizen. Wie huurt bij Dijledal moet zich houden aan het reglement van inwendige orde. Dit dient om de leefbaarheid voor alle huurders te garanderen in het gebouw. Wanneer iemand dit reglement niet naleeft wordt gevraagd om een gesprek aan te gaan met andere huurders die het reglement niet naleven. Want, "Een gesprek kan vaak verduidelijking brengen van het probleem en een oplossing zijn voor het samenlevingsprobleem." Tot zo ver niets aan de hand.

Tot wanneer een huurder uit medeleven met de brutale moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty, die de keel werd overgesneden door een moslimterrorist, een tekening van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo wilde uithangen aan zijn balkon. Hij kreeg, nadat een moslimmedehuurder zijn beklag daarover had gedaan, binnen het uur zowel 2 politie-

agenten als 2 sociale medewerkers over de vloer met de dwingende eis de affiche onmiddellijk te verwijderen wegens "aanstootgevend". Indien hij hier geen gevolg aan zou geven zouden er "sancties" volgen. Dit is niet alleen van de pot gerukt maar ook een buitenproportionele maatregel. Laten wij ons de wet spellen door een godsdienst die bijvoorbeeld vindt dat ook alle vrouwen gesluierd moeten rondlopen? Gaan binnenkort alle autochtone vrouwen die huren bij Dijledal een sluier moeten aandoen want anders wordt dit als aanstootgevend beschouwd door de moslimhuurders? Of gaat Dijledal misschien moslims en niet-moslims in aparte gebouwen onderbrengen?

In een echte samenleving heeft iedere burger het fundamentele recht om een mening in alle vrijheid te uiten, zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld. Of gaan we de wetten van een profeet boven onze wetten stellen? Dan zitten we pas echt met een probleem.



VOORSTEL OM GEEN PRAKTIJKTESTEN IN LEUVEN IN TE VOEREN

Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts heeft op de gemeenteraad voorgesteld om geen praktijktesten op de huurmarkt in Leuven in te voeren. Vlaams Belang is van oordeel dat het beleid ermee moet stoppen om de Vlaamse verhuurder als een racist voor te stellen. Bovendien mag een overheid niet liegen tegen zijn burgers. Op een moment dat men als overheid naar een eigenaar gaat en zich als potentiële huurder voordoeft en dat blijkt een vals voorwendsel te zijn, dan gaat men mensen voorliegen. Verhuurders zijn ook vaak gewone mensen die het inkomen uit de verhuur hard nodig hebben, bijvoorbeeld om de kosten van het rusthuis te kunnen betalen of als een bijkomende inkomen bovenop hun karig pensioen.

Hagen Goyvaerts stelt dat er niet alleen een recht op wonen bestaat, maar eveneens een recht op eigendom. Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze willen. Als zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning,

kiezen verhuurders vaak voor zekerheid en vertrouwen. Dat heeft niets met racisme te maken.

In plaats van verhuurders tot opgejaagd wild te maken en hen voor alle problemen van de multiculturele samenleving en de massa-immigratie medeverantwoordelijk te maken zou men beter naar de realiteit kijken. Het kan niet de bedoeling zijn dat er een heksenjacht wordt georganiseerd door de schuld voor alles wat fout loopt op de huurmarkt bij de verhuurders te leggen. Huurders die zich misdragen, nalatig zijn in het onderhoud van de woning, overlast veroorzaken of weigeren hun huur te betalen worden hierdoor ongemoeid gelaten. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Als het stadsbestuur medewerkers op pad zou sturen om de verhuurders op een overtreding te betrappen dan noemt men dat "uitlokking". Wanneer uitlokking wordt overwogen om criminelen te vatten vindt men dit onaanvaardbaar, maar in de strijd

tegen vermeende discriminatie worden burgerlijke vrijheden en rechtsbeginselen blijkbaar vlot overboord gegooid. Daarom heeft Vlaams Belang gevraagd om geen praktijktesten in Leuven in te voeren. Het zal u niet verbazen dat schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) daar geen oren naar had. Het voorstel werd door alle fracties weggestemd. Ook door Leuvense N-VA fractie. Die partij verzet zich blijkbaar liever enkel en alleen op sociale media tegen deze dictatoriale praktijken en niet daar waar het er op aan komt: in de lokale gemeenteraden en in de Vlaamse regering.

**BAAS
IN EIGEN
HUIS**

KLIMAATMAATREGELLEN JAGEN DE HUISHOUDENS IN ELLENDE

Het stadsbestuur stelde onlangs zijn klimaatplan voor. Een document van 112 bladzijden. De ambitie is om een CO₂-neutrale stad te worden in 2050. "Verduurzamen" noemt men dat met een sjiek woord. Dat zou allemaal nodig zijn voor het klimaat en goed voor uw portemonnee. Geen van beiden zijn bewezen.

HET KLIMAAT

Wat het klimaat betreft is ons kleine landje verantwoordelijk voor 0,31 % van de totale wereldwijde CO₂-uitstoot. Dat is ver-

waarloosbaar weinig. Het klimaatbeleid van al onze overheden samen zal in 2050 een minuscuul effect hebben op de tot doel gestelde temperatuuurdaling. Voor dat minuscuul effect moeten we onze woningen potdicht isoleren, peperdure warmtepompen plaatsen, warmtenetten aanleggen, onze daken "volplakken" met zonnepanelen, windmolens plaatsen voor het opwekken van elektriciteit en onze betrouwbare brandstofmotoren vervangen door dure elektrische voertuigen.

UW PORTEMONNEE

Wat uw portemonnee betreft. De kosten van die hele "verduurzaming" lopen op. Voor een gemiddeld huisgezin tot vele 10.000den euro's om hun woning om te bouwen tot een "duurzame" woning. Ook de aanschaf van een elektrische wagen is een zeer dure aangelegenheid en in vele gevallen enkel haalbaar voor mensen met een hoog inkomen. Toch probeert het stadsbestuur u telkens weer wijs te maken dat het

voor iedereen "haalbaar en betaalbaar" moet zijn. Er wordt verwezen naar het "terugverdieneffect" door de lagere energierekening. Studies tonen nochtans zwart op wit aan dat die hele verduurzaming voor vrijwel niemand rendabel is. Heeft u eenmaal een pak geld aan deze groene dwaasheid uitgegeven en u bijgevolg diep in de schulden gestoken, dan duurt het tientallen jaren vooraleer die kosten zijn terugverdiend. En dat allemaal op een moment dat vele 100.000den gezinnen hun energierekening nauwelijks of niet meer kunnen betalen. En die groep mensen wordt alsmaar groter.

Vele huishoudens zullen zo regelrecht in de energiearmoede terechtkomen en dat allemaal voor een haast onmeetbaar klein klimaat-effect. Dat verhaal van "haalbaar en betaalbaar" is een grove leugen. Het zijn louter mooie praatjes. Het hele klimaatbeleid van het Leuvense stadsbestuur (en bij uitbreiding van alle onze overheden) is een obsessie geworden. Het heeft met gezond verstand niets meer te maken.



EERST ONZE MENSEN

Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk een regering. En wat voor één. Een regering waar de meerderheid van de Vlamingen niet voor stemde. Met een regeerakkoord waarin exact hetzelfde staat als het omgekeerde van waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen hobbelt rustig maar vastberaden de volledig andere richting uit.

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder leiding van Alexander De Croo (Open Vld) hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, het zogenaamde 'niet-bindende' Marrakesh-immigratiepact wordt de officiële leidraad van deze regering van De Croo en co... En wanneer paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is niet onze regering. Dit is niet de regering van de Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan dat.

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in de lucht.



Tom Van Grieken
Voorzitter



WIJ ZIJN HET VLAAMS BELANG

Registreer u als kiezer!

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via vlaamsbelang.org/doemee.

Als u zich voor 31 december registreert, krijgt u van ons een gratis mondkmasker opgestuurd.

